

Het Vlinderkindcafé



Bijeenkomst voor ouders van overleden kinderen:

Een middag waar je *steun* en *herkenning* kan vinden in de ervaringen van andere ouders van overleden kinderen (v.a. 16w zwangerschap), waarin we delen met elkaar hoe onze kindjes voortleven. Vrijuit *praten* over jouw ervaringen, obstakels en mooie momenten. Drinken en wat lekkers op een fijne locatie. Ook staat deze middag een kleine *activiteit* klaar waarbij je iets bijzonders mee naar huis krijgt! De kosten die wij vragen dekken enkel de kosten die gemaakt worden.

Geheel vrijwillig initiatief van Nathalie (mama van Juul*) en Kelly (mama van Mhairi*).

Datum: 20 mei Tijdstip: 13:30/16:30 Kosten: 25,-

Aanmelden: lievejuul@outlook.com

Espresso bar Heilig Boontje, Beneluxlaan 614, Almere

mylifeblogs.nl/vlinderkindcafe-almere-20-mei-kom-je-ook/

